

# Inhoudsopgave

*Krisis 28, september 1987*

Redactioneel	2
<b>Literatuur en Filosofie</b>	
Intellectuelen in het spanningsveld tussen wetenschappelijke en literaire culturen. <i>Pieter Pekelharing</i>	6
Iets vreet me aan... Over Heiner Müller, DDR-schrijver, in stukken met een voorgeschiedenis. <i>Jan van Heemst</i>	29
De ondergang van de Titanic <i>Michel Kuijpers</i>	53
<b>Beeldmateriaal</b>	
Tekeningen <i>Ton de Kroon</i>	66
<b>Literatuur en Filosofie</b>	
Het eerste en het laatste woord <i>Jos de Mul</i>	72
Het Maagdelijkheidstaboe <i>Sarah Kofman</i>	
Inleiding van Nel van den Haak	97
Over Stijl: De vergeten paraplu en de sporen van Niemand <i>Michel Kuijpers</i>	124
<b>Interview</b>	
Socialisme, Dekadentie en Filosofie Een gesprek met de Amerikaanse filosoof Martin Jay <i>Frans Geraedts</i>	130
<b>Recensies</b>	
Het witte voetje van Anja Meulenbelt <i>Brit de Jong</i>	134
Het bedoelde en het onbedoelde boek <i>Marja Gastelaars</i>	138
<b>Informatie</b>	
Mededelingen, pakketten	142
Rektifikatie	28